

BJÄRREDOR

2000



NR 2





Bjäre Släktring

Föreningens lokal: Förslövs Bygdegård

Bjäre Släktring bildades den 23 januari 1964

Postgiro 83 82 59-0

Medlemsavgift 100:-

Styrelse

Ordf Stig Edenfur
Axtorp 4436
266 94 Munka Ljungby
tel 0431-430007

V ordf Bjarne Larsson
Rörvångsv 30
260 91 Förslöv
tel 0431-450677

Sekr Georg Ohlsson
Oxens väg 17
266 31 Munka Ljungby
tel 0431-431781

Kassör Britt Bengtsson
Bjärevägen 73
262 61 Ängelholm
tel 0431-20764

V sekr Birgitta Nobring
Margaretagat 22
260 34 Mörap
tel 042-71661

V kassör Ove Johansson
Långgårdsväg 22
260 91 Förslöv
tel 0431-451409

Förv Uno Johansson
Margretetorp 1103
262 98 Hjärnarp
tel 0431-54136

Gerd Harvig
Himmelstorp 2112
260 91 Förslöv
tel 0431-450458

Henrik Ståhl
Ståhlgården Faritslöv
269 95 Båstad
tel 0431-365232

Bjäre Släktring anordnar

- månadsmöten varje 2:dra måndag/mån hela året
- öppet hus onsdagar 24/1, 21/3, 25/4 & 23/5 kl. 19.00-21.00 samt tisdagen den 20/2 kl. 14.00.

Bjäre Släktring ger

- ut sin medlemstidning 2ggr om året
- I redaktionen: Ove Johansson, Bjarne Larsson och Georg Ohlsson. Ansvarig utgivare: Stig Edenfur.

Bjäre Släktring har

- ett stort arkiv m avskrifter ur alla socknar i Bjärebygden, S Halland mm
- ett eget bibliotek med böcker från olika orter
- diverse antavlor

Bjäre Släktring lånar ut

- avskrifter 5:-/månad
- filmrullar 5:-/månad
- filmapparat + gratis filmrullar 25:-/månad

Föreningen är ansluten till

Skånes Genealogiska Förbund

Sammanhållande organ för släktforskare som är verksamma eller arbetar med skåniskt material.

Adress: Box 1672, 221 01 Lund. Postgiro 53 79 37-5

Bjäre Släktring är genom Skånes Genealogiska Förbund (SGF) ansluten till vårt riksförbund

Sveriges Släktforskarförbund

Sammanhållande organ för den svenska släktforskarörelsen för att gagna medlemmarnas intressen och öka förståelsen för släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap.

Postadress

Stockholm: Box 3022
104 25 Stockholm

Besöksadress:

Warfinges väg 16, 4 tr
Postgiro 15 86 22-1

Telefon:

08-695 08 90
Fax 08-695 08 24

Göteborg:Första Långgat 20
413 28 Göteborg

Första Långgat 20, 7 tr

031-42 33 11
Fax: 031-42 65 76

Ur ordförandens synvinkel

Under sommaren har föreningens verksamhet varit inriktad på Grevie socken.

Vi genomförde en bussresa i socknens byar den 4 juli med Nils Matsson som kunnig guide. Även föreningens egen medlem Bertil Nilsson medverkade skickligt i guidningen

Kyrkogårdsinventeringen på Grevie kyrkogård påbörjades den 26 juni och fortgick mest hela sommaren. Dåligt väder gjorde att inventeringen måste avbrytas vid flera tillfällen. Inventeringen är inte färdig utan får fortsätta till våren. Det är framför allt undertecknad som släpar efter i arbetet.

Den gångna hösten har kännetecknats av utåtriktad verksamhet. Den 15-16 september deltog vi i en expo i Drivan i Båstad, där ett stort antal föreningar från Båstads kommun presenterade sin verksamhet. Dagmar Manneback och Lennart Hansson presenterade sin rekonstruktion av Båstads kyrkoböcker. De visade också Grevie kyrkoböcker och Sveriges Dödbok 1950-1999. Undertecknad deltog med ett urval av våra kyrkoboksavskrifter. Det var många besökande på fredagen då bland annat att antal elever från Förslövs skola deltog. Flera av dem visade ett stort intresse för forskning med hjälp av en blankett som Dagmar tillhandahöll. Tyvärr var antalet besökande inte så stort på lördagen.

Vecka 43 var Båstads kommuns kulturvecka. Vi deltog med öppet hus den 24 oktober och med en föreläsning på kvällen: "Äventyr på Hallandsås" som undertecknad svarade för.

Öppet hus den dagen lockade bara fem deltagare men dessa var i gengäld mycket intresserade så tiden kändes inte på något sätt bortkastad. Föreläsningen lockade ett 20-tal åhörare.

Den 25 november var det ett nytt tillfälle för Släktringen att presentera sig för allmänheten. Det var Bygdegårdens Öppet Hus med de föreningar som är verksamma där, presenterade sig genom en utställning.

Vi har nu flyttat vårt bibliotek till vår expeditjonslokal. Fördelen är att vi kan låsa in våra skrifter. Tyvärr är det trångt i rummet och vi måste låta lånen ske "i skift".

Vi har mycket material och jag anser att det är viktigt att vi når ut till allmänheten med information om vad vi har. Det finns säkert många blivande släktforskare som intresserar sig för vårt material och de möjligheter till forskning och kontakter som Bjäre Släktring erbjuder. Vi kan på så sätt få fler medlemmar och det är viktigt för framtiden. Ju fler vi blir, desto större möjligheter har vi att utöka vårt bibliotek med ytterligare skrifter. Kanske kan vi också börja ta datorn till hjälp i forskningen.

Axtorp november 2000

Stig Edénfur

*Bjäre Släktrings styrelse
önskar
alla medlemmar*



en

God Jul

och ett

Gott Nytt År





Såptillverkning på Rössjöholm

av: Stig Edenfur

Jag följer emellanåt en släkt framåt genom generationerna. Jag har bland annat ett digert material om ättlingar till Olof Nilsson i Hinbärabygget i Växtorp.

En släktgren flyttade till Tässjö socken och en av kvinnorna på den grenen gifte sig med såpsjudaren Måns Johansson. Titeln såpsjudare väckte min nyfikenhet. Varför fanns det en såpsjudare på Rössjöholm? Svaret fick jag i "Linnés Skånska resa". Linné besökte Skåne 1749 och var då även på Rössjöholm. Där bedrevs tillverkning av såpa, berättar han. Vidare forskning gav vid handen, att såpafabrikationen föregåtts av tillverkning av pottaska.

Rössjöholm var i gamla tider ett fattigt gods. Det berättas att ägarinnan Karen Geed läste en speciell aftonbön: "För mitt rika och bördiga Gedsholm behöver jag inte bedja, men jag ber om välsignelse över mitt fattiga gods Rössjöholm". Då Skåne blev svenskt, köpte landshövdingen över Malmöhus län, Augustin Leijonskiöld godset. Han startade tillverkning av pottaska. Man högg lövträd och brände veden. Askan tog man till vara. I dammar vid Rössjöns norra strand lakades askan ut i vatten. Vattnet fick sedan avdunsta och på dammens botten fanns då pottaska. Den var ännu oren och måste på nytt lösas upp i vatten som åter fick avdunsta. Efter flera tvättningar var pottaskan färdig och kunde säljas till glasbruk och krutfabriker. En hel del av askan användes som tvättmedel.

Det anlades en fabrik norr om Rössjön. Den fick namnet "Verket". Med tiden blev det både Stora och Lilla Verk. Lilla Verk var säkerligen äldst. Viss personal var knuten till verket, bland annat en askeriinspektör som hette Mattis Hansson och som hade sitt föräldrahem i Stora Kärr. Det fanns också ett par spånskärare och några drängar som arbetade med att framställa pottaska. Vissa namn i trakten tyder på att man bränt ved till pottaska. Det finns en bäck som mynnar i närheten av Stora Verk. Den kallas Askebäck och ett torp vid bäcken fick namnet Askebäckshuset. I Bassholma fanns en gård som

kallades Askarebolet. Det var den enda gård i byn som var arrendegård till Rössjöholm.

I början av 1700-talet köpte Nicolaus Silfverskiöld Rössjöholm. Han fortsatte med framställningen men fann det besvärligt att få avsättning för pottaskan. Han beslöt då att använda pottaskan hemma på gården för tillverkning av såpa. Om man kokade pottaskan tillsammans med olja fick man en sorts gulaktig såpa. Den kunde man sedan färga med indigo så att den blev grön. Såpan förpackades i tunnor och såldes i både Sverige och Danmark. Oljan fick man genom att pressa frön av raps som importerades från utlandet. Pressningen skedde i Rössjöholms mölla som utrustades med en press som drevs av ett vattenhjul.

Sjelva kokningen ägde rum vid det nyuppförda Bruket som låg vid västra stranden av Rössjön. En villa ligger numera på platsen. I ett närbeläget hus fanns bostad för både såperiinspektören Nils Nenzelius och såpsjudaren Måns Johansson samt för ett par pigor som arbetade vid Bruket. I närheten bodde en böckare som tillverkade tunnor och en smed som gjorde tunnband och reparerade maskinerna då de gick sönder.

Vid Stora Verk tillverkades fortfarande pottaska men där bodde också andra hantverkare. Det fanns en vävare som lärde kvinnorna på Rössjöholm att väva. Det fanns också en stolmakare som tillverkade vävstolar. Rössjöholm hade under senare hälften av 1700-talet stor fåravel och man strävade efter att sälja färdiga yllevävnader. Därför måste torpahustrurna lära sig att väva. De fick både kunskaper och vävstolar genom godsägarens försorg och manufakturerna blomstrade på godset. Det fanns ofta också en svarvare. Förmodligen var hans huvuduppgift att tillverka spinnrockar.

Mot slutet av 1700-talet upphörde tillverkningen av såpa. Framställningen av vävnader tynade också bort. Stora Verk blev i fortsättningen bostad för en skomakare. Längre fram i tiden anlades ett sågverk på platsen. År 1910 flyttades det till Rössjöholms mölla.

Båstads-projektet

av: Dagmar Mannebäck

Båstads-projektet har på uppdrag av Bjäre Släktring pågått sedan 1995. Listor på födda, vigda och döda har nu redovisats dels till Landsarkivet i Lund och dels till Bjäre Släktring.

Landsarkivet i Lund har för avsikt att lägga ut angivna listor på internet.

Samtidigt kommer födda, vigda och döda för Båstad 1870-1895 att finnas på DDSS (demografisk databas för Södra Sverige).

För att få fram underlag för ovan angivna listor har en databas skapats. Personer i databasen har ibland kunnat hänföras som boende på särskilt tomt-nummer i Båstad från och med år 1731.

Exempel från Nedra Gatan, nuvarande Agardhsgatan;

1730 köper Mäster Jacob Mårtensson av Lars Halling ett hus med tomt, trädgård samt hage, beläget mot stranden, vilket motsvarar tomten nr 54 i Båstad. På denna tomt bor skomakarmästaren med sin familj till sin död 1769. Dottern Liskan är antecknad på samma tomt 1736 år. Hon slipper kopp-skatt och det får antas att hon just blivit myndig d.v.s 15 år.

I mantalslängden för år 1742 får man namnet på hustrun. 'Jacob Mårtenssons hustru Kiersti och sonen Casper' bor på tomten. 1765 övertar sonen Ricardus Jacobsson fastigheten. Han är skeppare och gift med Helena Axelsdotter. Ricardus Jacobsson dör 1802 och hans son Carl Jacobsson står som ägare till fastigheten. Fastigheten står öde en tid och bebos sedan av olika personer såsom besökaren Werngren, handskemakaren Morell, skepparen Johan Malm. Strandridaren Grönfors står som ägare till fastigheten 1815-1828. Tulluppsyningsmannen Fredrik Gudmundsson innehar 1842 fastigheten.

Redan på 1600-talet ägnade sig en del Båstadsbor åt yrkesarbete. I mantalslängden kallas de rätt och slätt Eskil Smed, Christen Skomaker, Joen Snicker, Jöns Skräder, Jacob Vävare, Marna Väckvinna och Karna Amma.

1800-talet är hantverkens tid och till Båstad kommer yrkesmän som vagnmakare, garvare, färgare,

kopparslagare, handskmakare, hattmakare, sämskemakare, ättiksbyggare och cigarrarbetare.

Under den tid som projektet behandlar har ett 40-tal antecknade ägnat sig åt smedyrket, varav en del som mästare, gesäll eller lärling. Men det är ändå skomakaryrket som haft de flesta utövarna. Ett 60-tal personer är antecknade.

Under senare hälften av 1700-talet dominerade sjöfarten i Båstad fram till mitten av 1800-talet. Det finns yrkestitlar som coopvardie kapten, sjökaptan, skeppare, styrman jämte övrigt sjöfolk som sjöman, matros, jungman, sjökarl och sjögosse. I anslutning till sjöfarten finns dessutom skeppsmäklare och skeppstimmerman.

På kustbevakningssidan finns också många titlar. Det börjar med strandridare Hans Jensen Skierne, som alltså var bevakare och tullare till häst. Besökare är en annan titel som hänför sig till tullarens besök på skeppen.

Kustuppsyningsman, kustbevakningsinspektör, kustsergeant och kustvakt är andra titlar inom samma område.

Drängar och pigor är två yrken som varit svåra att hantera. Oftast saknas väsentliga uppgifter och deras rörlighet var stor med flyttning kanske varje år.

Databasen handhas av undertecknad och Lennart Hansson. Vi tar gärna emot uppgifter som att göra databasen och listor ännu bättre.





Gravstensinventering i Grevie

av: Dagmar Mannebäck

Temat för Bjäre Släktring för år 2000 var Grevie socken. Förutom en rundtur med buss till socknens byar stod gravstensinventering på programmet.

Gravstensinventeringen påbörjades den 26 juni. Den fick dock avbrytas på grund av regn. Gamla kyrkogården i Grevie består av 4 kvarter. Det finns dessutom gravstenar i västra och norra kyrkogårdsmuren och de flesta är av äldre datum. Man har även sett till att upphittade gravvårdar kommit i muren eller fått plats i gräset. Många äldre gravvårdar av natursten har endast initialer och dödsåret inristat. De flesta har dock kunnat identifieras.

Några exempel från inventeringen:



Olu Nilsdotters gravvård från 1781.

I gräset på sydöstra kvarteret finns en oregelbunden natursten, 55 x 34 cm, med initialen O N D. Det visade sig vara Olu Nilsdotter gravvård. Hon föddes ca 1707 i Killebäckstorp och dog 23 december 1781 i Ängelsbäck. Hon var gift med Jöns Torbjörnsson, åbo på Ängelsbäck nr 12. Olu var hans andra hustru och de hade 8 barn.

Jöns Torbjörnsson var min ff ff fm f.



Ryttmästare S H Horns och Johanna Falkengrens gravvård i sydöstra kvarteret.

Samuel Henric Horn, född 1807 i S. Kärragården, Tåstarp, var ryttmästare vid Skånska Dragonregementet, dog 1876 i Grevie. Hustrun Johanna Falkengren var född 1815 i Killeröd och dog 1882 i Hålarp. De bodde i Killeröd och där föddes 6 av deras 7 barn. Familjen bodde senare i Kvinnaböske och Hålarp.

Johanna Falkengrens farfar Lars Peter Falkengren kom till Bjäre början av 1800-talet som hovslagare och smed. Han var bosatt dels i Grevie och dels i Förslöv.

Berätta...

lite om Er forskning.

Har Du hittat något som Du gärna vill delge oss andra intresserade släkttforskare så skriv gärna en artikel i Bjäreanor. Hör av Dig till någon i redaktionen. Ove Johansson, Bjarne Larsson eller Georg Ohlsson.

Adresser och telefonnummer finner Du på sidan 2.



Nästan fyrkantig natursten 58 x 48 cm, med rundel indelad i fält.

Ovanstående gravvård finns i sydvästra muren. Det övre fältet visar en uppgående sol med strålar. De andra fälten har initialen O P S och året 1863. Den torde vara en minnessten över Ola Persson

som dog den 3 april 1863 i Salomonhög. Han föddes i Killebäckstorp den 7 november 1792 och gifte sig med Kiersti Persdotter. De hade 7 barn.



Fyrkantig natursten 55 x 60 cm, som är placerad i sydvästra muren.

Initialen T I D avser troligen minnessten över Troen Johndotter, född den 2 februari 1720, död den 14 februari 1768 i (EB) Engelsbäck.

Hon var gift med åboen Sven Sonesson på Engelsbäck nr 12. De hade 12 barn, varav 8 dog före 5 års ålder.

Förutom undertecknad deltar Stig Edenfur, Erik Jansson och Bertil Nilsson i inventeringen och ansvarar för vars ett av de fyra kvarteren.

oktober 2000

Nytt sätt att pensionsspara framtagen av: Birgitta Nobring

Ur: Föreningen Gamla Halmstads Årsbok 1959

Citat ur "Tidning för Sveriges Allmoge"
utgiven 1856-57.

Det är uträknat, att om man istället för att förtära 3 supar brännvin om dagen hvarje vecka insätter penningvärdet derföre i sparbanken fortfarande under en tid af 45 år och beräknar hvarje sup till 1 skilling banco så erhålles efter denna tids förlopp genom kapital och ränta den knappt troliga summan af öfwer 5000 Riksdaler riksgälds.



Nya böcker i Bjäre Släktrings bibliotek

Vägvisare t Skånska Arkiv
Skånes Arkivförbund

Församlingar – Föreningar
Bengtsson Britt

Skånsk litteratur f Släktforskare
Olof Cronberg, Ingrid Gottfries, Guno Haskå

Ängalag o Kärragårda
Studicirkel



Klackahuset

av: Thure Karlsson

Uppe i nordöstra hörnet av Båstad kommun ser man ännu märken efter Klackahuset som låg på slutningen av Hallandsåsen nära gränsen till Hasslöv socken.

Klackahuset uppfördes i början av 1800-talet. På 1830-talet flyttade Beata Lundgren hit. Hon hade 2 barn med sig. Christina och Johanna som båda var födda i Hälsingborg och hade efternamnet Holmkvist. Beata kunde spå i kort och bota sjukdomar så dottern Johanna hade lärt av henne. Johanna Holmkvist övertog torpet efter modern som avled 1873. Hon hade inga djur och brukade ingen jord. Hon tog emot tvätt som hon sedan strök mot ringa betalning.

Jag har träffat två personer som kände henne. Nämligen Elis Persson i Simontorp och Hilma Nilsson i Hasslöv. Elis Persson kom ihåg henne med en skarp och lång näsa och nästan inga tänder. Hilma Nilsson berättade att de var rädda för henne. Det låg något trolskt och mystiskt över henne.

Strax intill låg den sägenomspunna Klackagrottan. Här är en spricka i berget som ser ut som en ingång till berget där det bodde troll. En del trodde att gången gick ner till Rössjöholm och att snapphanarna använde denna i kriget mot svenskarna. En del trodde att den gick till Margretetorp i Hjärnarp.



"Klacka" Johanna Holmkvist dog i Östra Karups fattighus den 20 maj 1911.

Så är inte fallet utan den går endast några meter in i berget. Då jag hade en vandring med Bjäre arkeologivänner för några år sedan så var där en som föreslog att här borde Banverket gå igenom. Här fanns ju redan en gång.

För flera år sedan när jag gick uppför berget såg jag att här var huggit in årtalet 1868 som ett minne av det svåra nödåret då nästan ingenting växte på marken.

Hilma Nilsson såg gumman flera gånger och vet att hon brukade spå folk. Ganska många människor besökte henne i ärende att bli spådda. Andra kom för att få läst fram stulet gods och för att få se tjuven. Folket i trakten trodde nog ganska allmänt på hennes förmåga i dylika fall fast tvivlare fanns ju förstås också. Säkerligen trodde gumman själv på sitt kunnande. Om hon också försökte bota sjukdomar må vara osagt, fast märkligt vore det annars.

Hilma tyckte att Johanna var gammal. Hon var liten till växten och föreföll vara en snäll och mycket fattig människa. Vid "Klacken" finns naturskönhet och luften tycks laddad av en stark märkbar stämning och mystik. Dystert och liksom hotfullt avvakande i en ödesmättad och ruvande atmosfär som förmärks vid varje andetag, ligger Klackahuset och står skogen kring besökaren. Man behöver ej ens ha

hört de sägnerna om jättar och troll, så mycket mindre ha hört berättas om Klacka-Johanna för att känna denna stämning. Jag har svårt för att tänka mig en person som ville och kanske också inbilla sig själv och andra att den också förmådde träda i förbund med okända mörka och andra makter, kunde ur dessa synpunkter sett utvälja en mera passande boplats än där, i skuggan av den imponerande men dystra Klacken.

Förslöv 28/11 2000



List of Medical Swedish Terms

av: C H Hendricks

framtagen av: Birgitta Nobring

barn gå med	to be pregnant	krossa	fracture, bruise, crack, crush
barnsbörd	childbirth	kyrkotagen	introduction after childbirth
barnsäng	lying in	lam	lame
barnsängsfeber	puerperal fever	ledvärk	gout, joint pain
barnsnöd	labor	lefersjuka	hepatitis, liver disease
börd	childbirth, delivery	lik	corpse
bråd död	sudden death, deceased	lönskaläge	coitus
bröstfeber	chest infection and fever	lungböld	lung abscess
bröstsjuka	chest sickness	lungsiktig	lung sickness, consumptive
bröstvattensot	hydrothorax, hydropneumonia	lungshot	tuberculosis
digerdöden	plague (the black death)	magref	colic
dödsorsak	cause of death	magsjuk	sickness of the stomach
dödssäng	death bed	missfall	miscarriage
droppel	gonorrhoea	mjältesjuka	spleen sickness
durklopp	diarrhea	mjölksfeber	milk fever
fallasot	epilepsy	mort.	deadstroke
fallsjuka	epilepsy	mortii	deceased
flussfeber	rheumatic fever	njursten	kidney stones
födsel	delivery, birth	njurvärk	nephritis
födslovärkar	labor pains	ofärdig	lame, crippled
förbrukning	consumption, tuberculosis	ofödd	unborn
förfrysa	to freeze to death	ofullgången foster	a child born prematurely
gallfeber	cholecystitis	ondsår	evil ulcer
gallsjuk	choleric	plåga	plague, pain, affliction
gemelli	twins	podager	gout (in the feet)
gemini	twins	quaf	to miscarry
gemenskap	intercourse	rödsot	dysentery
gikt	gout	rötfeber	putrid fever
gulsjuka	jaundice	sårfeber	wound fever
hafvande	big with child	sidostyng	pleurisy
håll	pleurisy	sinnessjukdom	mental disease
halsböld	throat tumor	sjukdom	sickness
hölshot	mortal illness, death	sharlakansfeber	scarlet fever
håll o. styng	lunginflammation	skendöd	asphyxia, apparently dead
halssjuka	pharyngitis	slag	stroke
halt	lame, limp	slagfluss	apoplexy
hosta	cough, to cough	sockersjuka	diabetes mellitus
hudsjukdom	skin illness	spädbarn, spebarn	infant
hudutslag	a rash	sting	pleurisy
hufvudvattensot	hydrocephalus	strykning	strangulation
hundsjuka	hydrophobia	strypsjuka	quinsy
insjukna	to fall sick	svag	weak, infirm, feeble, frail
jorda	bury, inter	tarmgikt	gout in the bowels
jordefärd	burial, funeral	tarmränna	dysentery
jordemoder	midwife	tärsot	tuberculosis
fordfästa	to bury	torrvärk	gout, rheumatism
jordfästning	burial	trånfeber	lingering fever, consumption
kokoppor	cowpox	trångbröstlighet	asthma
koppa	smallpox	trånsjuka	consumption, atrophy, pining
koppympling	vaccination for smallpox	tvinsot	consumption, difficulty breathing, asthma
köttsår	flesh would	utlevad	very old, decrepit, exhausted
kramphosta	convulsive cough	utsot	diarrhea
kräfta	cancer	vaccinera	to vaccinate
kräftsår	cancerous ulcer	varsår	ulcer
krank	sick, poorly	vattenkoppor	chickenpox
krobling	a cripple	vattensot	dropsy



Redaktörens sida

Aktuella internet-adresser

Bjäre Släktring:
mp.anti.nu

Sveriges Släktforskarförbund, Rötter:
www.genealogi.se

Släktforskarförteckning:
www.abc.se/~m2976/ssff/

Skånes Genealogiska Fdrbund:
www.sgf.m.se

Datorhjdp i Släktforskning DIS:
www.dis.se

Mormonernas register:
www.familysearch.org

Demografiska Databasen S Sverige (DDSS):
www.ddss.nu

Skånsk Släktforskning, Anders Bergs hemsida:
www.algonet.se/anderzb/genea/skane.htm

Slägthistorisk foren. f Storkdbenhavn:
www.danbbs.dk/~kbh09/

Svenska släktforskarlänkar:
www.solace.mh.se/~blasta/sweLinks.htm

Släktforskningslänkar:
www.kultur.nu/arkiv/slaktforskning

Hemsidor till medlemmar i Bjäre Släktring

Christel Tydell Andersson:
www.tydell.net

Hemsidor

Har Ni en egen hemsida eller tillägg till förteckningen här intill så hör av Er till Georg Ohlsson så lägger vi in den i nästa nummer av Bjäreanor. Tel: 0431-43 17 81
e-post: georgohlsson@libertysurf.se

Vi hälsar välkommen till våra nya medlemmar:

Curt Dock

Bästemandsg 2 B, 261 61 LANDSKRONA

Ingegerd Dock

Bästemandsg 2 B, 261 61 LANDSKRONA

Ingrid Clenman

4305 Powell Avenue, Montreal, Qe, CANADA

Sven Persson

Roskildevägen 5 A, 211 47 MALMÖ

Mary & Gunnar Lindwall

Majvägen 4, 269 35 BÅSTAD

Hans Johansson

Annas Gränd 5 G, 262 57 ÄNGELHOLM

Lennart Wallin

Faritslöv Pl 5465, 269 95 BÅSTAD

Nils Mattsson

Traktörsv 6, 260 91 FÖRSLÖV

Gösta Steneskog

Linnévägen 10 B, 191 35 SOLLENTUNA

Gert Lindell

Högalids Kyrkväg 9, 117 30 STOCKHOLM

Mikael Geraldsson

Ellenbergav 8 H, 266 32 MUNKA LJUNGBY

Christel Lindström

Mangårdsv 14 B, 269 38 BÅSTAD

Irene Pojmark

Killebäckstorp 2077, 269 92 BÅSTAD

Thomas Persson

Munkgatan 10, 269 35 BÅSTAD

Marianne Asklund

Hagermansg 10, 271 32 YSTAD

Välkomna!

E-postadresser

Christel Andersson	christel.andersson@swipnet.se
Zenita Andersson	rosqvick@telia.com
Britt Bengtsson	brittbgen@mail.bip.net
Zenita Brandin	zenita.brandin.893@student.lu.se
Ingrid Clenman	iec@istar.ca
Lennart Hansson	sven.hansson@telia.com
Evelyn Hardenmark	evelina.h61@telia.com
Harry Ebelin	h.ebelin@swipnet.se
Stig Edenfur	edenfur.s@telia.com
Bruno Ekelund	bm.ekelund@telia.com
Jan Ekstrand	jan037081124@telia.com
Mikael Geraldsson	mikael-geraldsson@hotmail.com
Benny Holmgren	BennyH@connect.lindab.se
Bertil Koch	bertil.koch.saltis@telia.com
Bjarne Larsson	bjarne.lar@telia.com
Dagmar Manneback	dagmar.manneback@sverige.se
Inger M Nilsson	inger.nilsson@mbox322.swipnet.se
Georg Ohlsson	georgohlsson@libertysurf.se
Magnus Persson	mphemma@hotmail.com
Sven Persson	sven-p@algonet.se
Stig Sunhede	stig.sunhede@telia.com
Göran Svensson	rooth.svensson@s.lrf.se
Kjell Wallin	kjell.wallin@hoganas.mail.telia.com
Lennart Wallin	lennartwallin@swipnet.se

Lämna Er e-post adress

till Britt Bengtsson.

Tel: 0431-207 64

e-post: brittbgen@mail.bip.net



INNEHÅLL:

Styrelse och aktuell information		sid 2
Ur ordförandens synvinkel	Stig Edenfur	3
Såptillverkning på Rössjöholm	Stig Edenfur	4
Båstads-projektet	Dagmar Manneback	5
Gravstensinventering i Grevie	Dagmar Manneback	6-7
Nytt sätt att pensionsspara	Birgitta Nobring	7
Nya böcker	Britt Bengtsson	7
Klackahuset	Thure Karlsson	8
List of Medical Swedish Terms	Birgitta Nobring	9
Redaktörens sida		10
E-postadresser		11

**Porto
betalt**

Sverige

B

Föreningsbrev

Returadress:

Georg Ohlsson

Oxens väg 17

266 31 MUNKALJUNGBY
