



Bjäreanor

2008



NR 1





Bjäre Släktring

Föreningens lokal: Mercurivägen 9, Förslöv
Bjäre Släktring bildades den 23 januari 1964

Postgiro 83 82 59-0

Medlemsavgift 120:-

Styrelse

Ordf Bjarne Larsson

Svartbrödragatan 9, 264 35 Klippan
073-0204328

e-post: bjarne.lar@telia.com

V ordf Thommy Svensson

Värmdögatan 19, 257 33 Rydebäck
042-22 29 17

e-post: thommy.rydebeck@telia.com

Sekr Gun Pålsson

Tuvelyckegård, 269 66 Båstad
0431-742 21

e-post: bengt.palsson@n.lrf.se

Kassör Göran Toral

Ängalagsvägen 109, 260 93 Torekov
0431-36 44 11

Britt Bengtsson

Bjärevägen 73, 262 61 Ängelholm
0431-207 64

e-post: brittbgen@ektv.nu

V kassör Ove Johansson

Långagårdsvägen 22, 260 91 Förslöv
0431-45 14 09

e-post: ovej1948@hotmail.com

Christel Lindström

Mangårdsvägen 14 B, 269 38 Båstad
0431-722 23

Magnus Persson

Folkparksvägen 3 C, 227 30 Lund
046-37 25 18

e-post: magnus_c.persson@hist.lu.se

Georg Ohlsson

Bäckvägen 6, 260 91 Förslöv
0431-43 17 81

e-post: georgohlsson@home.se

Lennart Wallin

Faritslöv Pl 5465, 269 95 Båstad
0431-36 61 19

e-post: lennartwallin@tele2.se

Möten och träffar

• Månadsträffar

varje 2:dra måndag kl. 19.00 varje månad hela året.

• Årsmöte

lämpligt datum i februari. För 2009 har vi inte fastställt datum.

• Öppet hus

Tisdag 16/9 kl. 13.30-16.00

Onsdag 24/9 kl. 19.00-21.00

Tisdag 21/10 kl. 13.30-16.00

Onsdag 29/10 kl. 19.00-21.00

Tisdag 18/11 kl. 13.30-16.00

Onsdag 26/11 kl. 19.00-21.00

OBS! Veckodagarna och tiderna.

Se även kalendern på sidan 14 för andra arrangemang.



Bjäreanor

Medlemstidning med 2-3 nr/år.

I redaktionen: Ove Johansson, Bjarne Larsson och Georg Ohlsson.

Ansvarig utgivare: Bjarne Larsson.

Tryck: Grafiska förmedlingen Gorgart, Ängelholm 2006.

Hemsidan

www.bjareslaktring.se

Hemsidan uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig: Magnus Persson.

e-post: magnus_c.persson@hist.lu.se

Bjäre Släktring har

- ett stort arkiv med avskrifter ur alla socknar i Bjärebygden, S Halland m.m
- microfilmer och microkort
- databaser på CD-Rom och i dator
- bibliotek med böcker från olika orter
- diverse antavlor

Släktringen lånar ut

- avskrifter 10:-/månad
- filmrullar 5:-/månad
- filmapparat 25:-/månad. Fri hyra av filmrullar ingår

Föreningen är ansluten till

Skånes Genealogiska Förbund

Sammanhållande organ för släktforskare som är verksamma eller arbetar med skånskt material.

Adress: Box 1672, 221 01 Lund

Postgiro: 53 79 37-5

Bjäre Släktring är genom Skånes Genealogiska Förbund (SGF) ansluten till vårt riksförbund **Sveriges Släktforskarförbund**.

Sammanhållande organ för den svenska släktforskarrörelsen för att

gagna medlemmarnas intressen och öka förståelsen för släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap.

Adress Stockholm

Box 30222

104 25 Stockholm

Besöksadress:

Warfvinges väg 16

08-695 08 90

Adress Göteborg

Tredje Långgatan 39

031-42 33 11



Ur ordförandens synvinkel

av: Bjarne Larsson

Så har vi kommit in en bit på året och vad har hänt?

Vi har haft årsmöte i Förslövs församlingshem och vi har medverkat vid SGF:s årsmöte i Hässleholm den 29 mars.

Vi har haft tillsammans med Båstads kommun släktforskar dag och arkivdag i Båstad med besök av ortsbefolkningen.

Det är tänkt att vi skall bli klara med gravstens inventeringen i sommar men då önskar vi hjälp från medlemmarna, för det är en del arbete.

Bjäre Släktring har haft kontakt med Gunnar Nilsson att få vara i Boarp en vecka i sommar men inget är spikat i skrivande stund men så fort vi vet något om tid så lägger vi in det på hemsidan.

Det som annars ligger närmast i tiden är riksstämman i Malmö i augusti (29-31). Jag hoppas att få hjälp med vår medverkan där.

Vi kommer att ha en anbytarträff tillsammans med Laholm, Knäred, Östra Karup i höst, närmare bestämt den 12/10 i Förslövs församlingshem.

Titta gärna in på vår hemsida och ta del av all annan informationen som finns där.

Jag vill tacka framför allt Thommy, Magnus och Gun för det fina arbete dom har gjort på vår hemsida med alla dessa bilder.

Ha det så gott i sommar!

Bjarne Larsson

***Bjäre Släktrings styrelse önskar alla medlemmar
en härlig sommar!***

Vi behöver hjälp!

Hör av dig om du kan hjälpa till med:

**- avlösning i föreningens medverkan
på Riksstämman i augusti.**

Bjäre Släktring står för entré + parkering.

Beställ lunch i förväg (75:-)

**Kontakta Bjarne eller Thommy (se kontaktuppgifter under
Styrelse på föregående sida)**

- gravstensinventeringarna



En bjärefamilj med många emigrerade barnbarn

av: Lennart Klinghult, 2007

Se efterföljande två sidor för släktforskningsdata.

Detta handlar om Anders och Karnas barnbarn som emigrerade till Amerika. Kristianstads län hade sitt största emigration årtiondet 1881 – 1890 med 18.345 emigranter enligt Arnold Barton: Brev från löftets land, 1979 s. 313. Då reste flera av Anders och Karnas barnbarn och bosatte sig mest i de västliga staterna. Nu bor där många ättlingar till dem. Några har jag besökt, andra bara brevväxlat med. Några har besökt oss.

- A. Jöns och Johannes emigranter bosatte sig i Montana, Emma i Cal. (=Kalifornien). Nils Petter f 1849 emigrerade troligen 1885 enligt HFHL (= husförhörslängd).
- B. Av Nils och Annas emigrerade barn bosatte sig Sven Petter (Peter Nelson) och Christina först i Cal. Sen i Oregon, därpå i Idaho. Deras farm övertogs av sonen Edwin o fru Harriet.

1908 flyttade Peter och Christina tillbaka till San José. Jag brevväxlade med Edwins dotter, gift Aoda Halstrom med flera gifta barn liksom hennes systrar Rachel och Wilma. Andreas, vår morfar, reste 1871 till Cal. och ägnade lång tid åt guldgrävning – eller snarare gruvarbete – i Plumas County i Sierra Nevada-bergen. 1889 hade han tjänat ihop till en gård i Greve. Den fick hans bror Alfreds fru Amanda sköta till 1892, då Andreas kom hem, tog över, gifte sig med Carolina och hann få fyra barn innan han dog 1909.

Alfred arbetade en tid i USA, troligen 1889 – 1892. Sonen Hilmer f 1884 i Västra Karup emigrerade 1904 till San Fransisco (SF)-området. Han fick uppleva jordbävningen och eldsvådorna 1906, deltog sen i stans uppbyggnad. Han gifte sig senare med Sally från Bjäre och byggde ett familjehus vid 229 Chattanooga St. med många finesser. Där besökte vi dem 1962 och deras barn, George ogift och Myrtle gift med Robert Cethchen med dottern Carol. Detta var medan vi bodde i Berkeley, där jag studerade ett år. Gott om svenskättlingar i trakten.

- C. Kjerstis och Per Perssons dotter Elna gift med Gustav Andersson emigrerade och han dog 1898. Troligen reste hon hem därefter. Dottern Christina gift med (B) Sven Petter

födde en dotter i Greve och stannade där två år före sin emigration. Dottern emigrerade också i 15-årsåldern.

- D. Christian och hustrun Kerstins söner Johannes, Andreas, Olof, Carl och Nils emigrerade under 1870 – 1880-talet till SF-området, där de flesta arbetade i byggbranschen. Samma gäller andra hustruns son Nils. Nils Alfred och fru Botilla kallad Tilda fick dottern Anna Kristin 1888, Mabel 1893, Clifford 1892, Esther 1896, Alfred 1906 och Melvin 1911.

Bara Anna och Alfred gifte sig och fick barn som fört slakten vidare. Melvin besökte Sverige många och oss några gånger under sin pensionstid på 1970-talet. Han var Berkeley-utbildad ekonom och arbetade vid Shell Oil Co i SF och New York. Sen bodde han och systemen Mabel i föräldrahuset i SF utom hans sista år. Jag brevväxlade med honom och hjälpte honom med hans svenska anor 1975 – 95. Melvin Anderson dog i San Fransisco 9 november 2003, 92 år gammal.

- E. Andreas familj flyttade 1864 till Danmark och bodde i Tårnby på ön Amager. Där dog Andreas 1866 och sonen Carl 1871. Dottern Andrea föddes där 1867. Troligen fick de kontakt med mormoner i det närbelägna Köpenhamn och emigrerade efterhand till mormonernas stat Utah. Några gifte sig. Ola Petter dog där redan 1893, änkan Johanna 1915, Johannes 1920, Amanda 1931 och Nils Petter 1942. Dottern Christina dog i Oregon 1913. Kvar i Köpenhamn stannade de två yngsta gifta döttrarna Emelie d. 1920 och Andrea d. 1923. Några av deras barn emigrerade senare.

En sonson till Andreas har varit min sagesman för familjens öden: Orlando Anderson och fru Agnes med anor i norra Sverige. De besökte oss några gånger, ena gången under sin tvååriga jorden-runtresa efter hans pensionering. De har bara tre barn, varav en ett "lejon", välkänd bland tidningsfolk i hela världen. Sonen Jack Anderson med 9-barnsfamilj ledde ett företag i Washington D.C. som producerade

tidningsartiklar med avslöjande artiklar om framför allt USA:s presidenter och politiker. Svenska tidningar nyttjade dem ibland. Han dog hösten 2005.

F. Av Bengtas och Nils Nilssons släktingar emigrerade både Nils Petter och Johanna 1876. Nils Petter hade en ättling Eric Nelson i Cupertino, Cal. (Blackberry Farm). Johanna gifte sig med Nils P. Peterson. Troligen var det deras son med samma namn som drev en talgfabrik i Berkely. Ägaren beskrevs som mycket rik av Orlando, som besökt honom. Denne Nels P. Peterson begrovs enligt en tidningsnotis i Albert Brown Mortuary i det närbelägna Oakland 4 mars 1952. Han hade dött 29 februari 1952 i Palm Springs i södra Cal. – känd ort med milt klimat och invånare med stora tillgångar.

Hilda emigrerade 1885, gifte sig med Olof f. 1867 (K Pers o Ingrid's son). Carl August emigrerade, kallades Charles och gift. De fick dottern Lillian som gifte sig med Lewelling och bodde i Sankt Helena, Cal.

H. Inga kända emigranter bland Boel och Johannes barn.5.

K. Sju av Pers och Ingrid's barn emigrerade men Johannes, Johanna och John återvände. Alfred behöll namnet Anderson i USA. Sonen Martin Anderson bodde i Sankt Helena, Cal. Några andra ättlingar i Cal. till de utvandrade är: Herbert Pearson, San José, Robert och Beverly Heselton, San Bruno och Esther Farlinger, Turlock. Martin Anderson, f. 22/5 1900, d. efter 1990, son Leroy f. 1930 gift med Adair bor i Sacramento. Deras söner Eric f. ca 1971 och Marc ca 1973.

Troligen har ingen fullständig sökning utförts efter alla nuvarande ättlingar till alla de emigrerade barnbarnen. Det vore en stor men inte helt omöjlig uppgift för en intresserad genealog.

Se efterföljande två sidor för släktforskningsdata.



Orlando och hans fru Agnes Andersson i Logan, Utah, USA.

Efterlysningar

Vi efterlyser fler efterlysningar i tidningen.

Visst har väl Du också kört fast vid

forskningen efter någon av Dina anor?

Skicka dina frågor till redaktionen så kan vi förmedla dessa i Bjäreanor.

Efterlysningar

Hör gärna av Er om tips och idéer på utflykter eller andra studiebesök. Det finns många undangoömda smultronställen för oss som letar efter gamla husgrunder, husgeråd, vertyg, industriminnen med mera.



Släktforskningsdata

Anders Nilsson f. 21/2 1788 i Barkåkra sn, d. 17/9 1861 i Grevie sn, vigd 11/3 1814 i Barkåkra med Karna Jönsdotter f. 18/5 1794 i Barkåkra, d. 25/1 1865 i Grevie.

Deras 10 barn, alla Andersson resp. Andersdotter. De fyra första födda och döpta i Barkåkra, de sex senare i Grevie socken. E = emigrerade enl. HFHL eller liknande källa.

- A. Jöns f. 3/3 1815, v. 25/2 1851 i Västra Karup med Johanna Svendsdotter f. 16/3 1826 i Västra Karup. Han dog 17/4 1871, hon 16/1 1899 båda i Hånarp, Västra Karup. Deras barn: Nils Petter f. 6/10 1849 (före vigsel, kallad Sven Petter i HFHL), Christina f. 21/10 1852, Petronella f. 17/10 1854 d. 21/6 1882, Nils Peter f. 8/12 1856 emigrerade 16/3 1880, Emma f. 21/2 1859 emigrerade 4/4 1881, gift Bodine d. i Turlock, Cal. 92 år, August f. 2/12 1860 emigrerade före 1885, Janne f. 12/3 1863 emigrerade 4/4 1881, Paulus f. 16/4 1866 d. 6/9 1868. Minst fyra emigrerade.
- B. Nils f. 8/11 1816, v. 12/7 1845 i Grevie med Anna Andersdotter f. 27/11 1821 i Vasalt, Grevie. Han dog 19/3 1911, hon 3/2 1911 i Killebäckstorp, Grevie. Barn: Christina f. 14/4 1846, Sven Petter f. 22/9 1847 gift med kusin Christina Persdotter (se C), de emigrerade, han d. 1935, hon 1915 båda i San José, Cal. Johannes f. 19/1 1850, Andreas f. 1/8 1852 (vår morfar) vistades i Cal. 1871 – 1892 utom kort besök hemma 1889, v. 3/6 1892 i Förslöv med Carolina Erlandsdotter f. 12/1 1865, Petronella f. 30/8 1856 d. 1/10 1856, Petronella f. 21/12 1857 d. 6/4 1863, Alfred f. 25/2 1861 liksom Janne d. 6/3 1861, Johanna f. 28/7 1864 v. 7/8 1885 med Nils Svensson. De övertog Killeb. 1887.
- C. Kersti f. 5/1 1819 v. 23/9 1841 i Grevie med Pehr Pehrsson f. 26/8 1791 (hans 3:e vigsel). Han dog 13/6 1882, hon 13/4 1895 båda i Grevie. Barn: Elna f. 1/1 1842 v. 30/5 1868 med Gustaf Andersson f. 23/4 1846 d. 1898 i USA, Johannes f. 17/9 1843, Christina f. 31/10 1845 gift Sven Petter (se B), Petronella f. 2/1 1848 d. 28/6 1851, Nils f. 10/5 1850 d. 20/4 1853, Pehr f. 4/10 1852, Nils Petter f. 19/6 1855, Andreas f. 30/5 1858, Cecilia f. 10/3 1860.
- D. Christian f. 6/10 1821 v. 1:a gång 15/5 1852 i Förslöv med Kersti Nilsson f. 16/9 1828 i Håle nr 1. Hon dog 14/9 1873 i Öllöv, han dog efter omgifte med Kerstis syster Petronella f. 20/2 1850 i Öllöv nr 5 den 11/1 1883. Barn med 1:a hustrun: Nils Peter f. 4/7 1852, arbetade en tid i USA, Andreas f. 31/7 1854 d. 1854, Andreas f. 30/8 1855 d. 1856, Johanna f. 28/1 1857 d. 1857, Johannes f. 29/5 1858 emigrerade till SF, Cal., Andreas f. 28/8 1860 emigrerade 2/4 1878 till SF, Cal., Carl f. 23/11 1862 d. 1865, Olof f. 3/3 1865 emigrerade 21/4 1885 SF, Cal., Carl f. 19/4 1868 emigrerade 27/3 1888, SF, Cal. Nils Alfred f. 29/1 1870 emigrerade 13/3 1888, SF, Cal., Anna Christina f. 20/5 1872, sömmerska, v. 6/5 1894 med August Nilsson, Vasalt, de bodde som pensionärer i Killebäckstorp 1920 – 30-talet. Barn med 2:a hustrun Petronella: Nils f. 28/7 1874 d. 1880, Botilla f. 15/7 1879, Kristina f. 29/5 1876 d. 1879, Nils f. 29/1 1882 emigrerade till SF-området.
- E. Andreas f. 24/7 1824 v. augusti 1853 i Grevie med Johanna Olsdotter f. 23/5 1824 i Riseberga. Han dog 26/10 1866 i Tårnby (Amager). Hon d. 20/11 1915 i Brigham City, Utah. Barn: Nils Petter f. 12/12 1853 d. 29/3 1942 Utah, Johannes f. 5/10 1855 d. 20/1 1920 Utah, Carl f. 27/1 1857 d. 1/9 1871 Köpenhamn, Christina f. 8/12 1858 d. 23/8 1913 Oregon, Ola Petter f. 14/8 1860 d. 30/11 1893 Utah, Amanda f. 10/11 1862 d. 17/11 1931 Utah, Emelie f. 11/7 1864 d. 28/12 1920 Köpenhamn, Andrea f. 20/1 1867 i Tårnby d. 5/8 1923 i Köpenhamn, enda barnet född i Danmark, de övriga i Grevie. HFHL 1863 – 70 anger emigration till New York, men det var flera år senare och få åt gången.
- F. Bengta f. 11/12 1826 v. 7/12 1850 i Grevie med Nils Nilsson f. 31/10 1827 i Grevie. Han dog 12/3 1917, hon d. 22/1 1914 båda i Grevie. Barn: Christina f. 16/1 1852, Nils Petter f. 18/7 1854, Johanna f. 12/5 1856

- dessa två emigrerade 1876, John f. 15/2 1858, Carl Petter f. 23/11 1859 d. 1860, Maria f. 27/2 1861, Hilda f. 11/1 1864, Carl August f. 15/1 1866 dessa två emigrerade 1885 resp. 1884, Mathilda f. 14/3 1869.
- G. Johannes f. 29/7 1829. Sjöman 1850 – 54 HFHL, dog ev. till sjöss eller emigrerade.
- H. Boel f. 19/7 1832 v. 3/5 1863 i Grevie med Johannes Jönsson f. 4/6 1825. Han d. 10/5 1895, hon d. 22/7 1919 båda i Grevie. Barn: Nils Petter f. 30/6 1864, Carl f. 23/1 1866 v. 4/4 1897 med Josefina Bengtsson f. 24/3 1876, han d. 1957, hon 1921 båda i Grevie., Alfred f. 24/11 1867, Johanna f. 10/1 1870, Anna Sofia f. 15/7 1872 d. 17/6 1885.
- I.
- J. Ola Petter f. 30/4 1836, dog i maj 1855 till sjöss enl. HFHL. På resa från Torekov till Norge.
- K. Pehr f. 25/10 1839 v. 14/12 1860 i Grevie med Ingrid Johansdotter f. 25/3 1838. Han d. 15/2 1913, hon d. 1926 båda i Grevie. Barn: Alfred f. 1/3 1862 emigrerade 12/4 1882, Johannes f. 8/5 1863 emigrerade 1883

återvände, Carl f. 23/4 1865 emigrerade 21/4 1885, Olof f. 15/8 1867 emigrerade 24/4 1887, Nils f. 7/6 1870 emigrerade ¼ 1890, Johanna f. 6/10 1872 emigrerade 10/3 1893 återvände 5/1 1899, John f. 4/1 1875 emigrerade 24/9 1897 återvände urmakare i Ängelholm, Amalia f. 17/7 1877 v. Nils P Johansson son till (H), Kristina f. 18/11 1879 v ca 1901 med Arvid Johansson f. 27/5 1878, son till (B) Nils Anderssons son Johannes, Arvid d. ca 1946, Kristina ca 1960 i Ängelsbäck, Grevie, Maria f. 22/6 1884 d. 1885. Sju av barnen emigrerade men tre av dem återvände.

Totalt hade Anders Nilssons och Karna Jönsdotters 8 gifta barn 73 barnbarn. Av dessa 73 emigrerade 35 – 37 till Amerika men 4 – 6 återvände (osäkra siffror). Andreas (E) fru Johanna och deras barn slog sig ner i Utah och närliggande stater. De flesta av de övriga emigranterna valde oftast Kalifornien, Montana, Idaho och Oregon. Många slog sig ner i San Fransisco och närliggande områden. Många av deras ättlingar har besökt Sverige, vissa flera gånger under 1900-talet.

Tillfällighetsfynd - Västra Karup

av: Britt Bengtsson

Ibland dyker det upp tillfällighetsfynd på Rötter och kanske någon har anknytning till följande som är en blandning av svenska och danska språket för läsförståelsens skull:

Angående mannesns släkt från Slättaröd i Västra Karup d 31 Januari 1715.

Skipper **Poul Jensen** og hustru Inger Bendtsdatter. Sidstnevnte död i den svage tid (pestens tid).

Manden blev 1710 “opbragt af de svenske og fört til Skåne, hvor han nogen tid efter ved døden er bortgangen”.

I bouppteckningen finns: Et hus i Toldbodgade 900 Rd (riksdaler), sølv (silver) 10 Rd.

Et tingsvittne som utsetts av Köpenhamns Byting 26 nov 1711 avger följande: Att den döde hustrun är dotter till Bendt Olsen och Anna Jensdotter från Kongsback (Kungsbacka) i Halland. En revisionsföretning over boets dokument daterat 10 juli 1714 i vilket står att ett gemensamt testamente upprättat 27 april 1697.

Den döde mannen var skyldig till Thorekoe (Torekov) kyrka i Skåne 210 Slettedaler, som han hade insamlat till den hos olika personer.

Boet har 400 Rd tillgodo i den Kgl Zahlkammer efter Admiralitetsdom 28 maj 1711, som ersättning för det skepp som svenskarna tagit: Kreirten “Sankt Peter”. Huset säls vid offentlig auktion för 1267 Rd. Förmögenhet 1969 Rd och skuld 1116 Rd.

Ett tingsvittne är utsett 25 maj 1721 av Biöre (Bjäre) häradsting i Skåne för att ange mannens arvingars identitet. Den döde anges då vara född i Slättagan (Slättaröd) by, Karup sogn i nämnda härad av föräldrarna Jens Poulsen och hustru Ellen. En systerdotter till Ellen Jensdotter var gift med bildhuggare Henrik Fisker i Köpenhamn.

Bouppteckningen (skiftet) behandlas åter 11 augusti 1725.

forts. sidan 9.

Släkträff i Östra Karup

av: Gun Pålsson

Den 9 maj 2008 hölls en släkträff i Östra Karups Hembygdsstuga. Det var ättlingar till Nils Persson, född 1782 i Tönnersjö sn och hans hustru Johanna Jonasdatter, född 1796 i Färgaryds sn och Knut Svensson, född 1780 i Östra Karup sn och hans andra hustru Troen Svendsdatter, född 1787, Förslöv sn som sammanträffade i Östra Karup.

Anledningen till släkträffen var att systrarna Noreen Johnson Casson och Mary Sauer sökt sina rötter i Sverige och Östra Karup med hjälp av Släktforskningsförbundets hemsida "Rötter" under hösten 2007. Magnus Persson tipsade mig om förfrågan och jag satte igång med att leta efter idag levande släktingar till systrarna. Efter kontakt med Noreen via e-mail satte sökandet igång!

Utvandrarna till Amerika var drängen Nils Peter Johansson född 1857 i Knutstorp och pigan Johanna

Johannesdatter född 1851 i Eskilstorp 2:8. De båda arbetade på en gård i Gräsryd och det var kanske där som de fattade tycke till varandra, men de växte också upp inte långt från varandra, Johanna på åskanten och därifrån kunde hon se ned till Knutstorp ute på slätten.

Men, enligt familjetraditionen, tyckte föräldrarna inte att ett giftermål mellan de två var en god idé. Johanna och Nils-Peter smidde planer och den 4 mars 1881 lämnade de båda Östra Karup för att ta båten till Amerika.

De unga tu vidges i Rock Island, Illinois 1882 och bosatte sig i Moline, där det föddes tre barn, Josefina Paulina, 1883, Anton, född 1885 och Georg Nels 1888.

Men Nils Peter drabbades av sjukdom och avled redan 1887, innan yngste barnet var fött. Nu stod Johanna ensam med tre små barn och efter ett tag



återvänder hon till föräldrarhemmet i Östra Karup. Tyvärr kände hon sig inte hemma här utan återvände till Amerika och lämnar dessutom dottern i Halmstad hos en av Nils Peters ogifta systrar.

Även Johannas hälsa vacklar och hon avlider 1892 och nu står de små pojkarna ensamma och hamnar på barnhem.

När systemen Josefina Paulina 1907 åker tillbaka till Amerika följer fastern Elise med och Josefina Paulina återförenas med bröderna.

Både Anton och Georg bildar familjer i Amerika och systrarna Noreen och Mary härstammar från Georg.

Att hitta idag levande släktingar till systrarna från både Johanna och Nils Peter lyckades efter en del sökande och ett flertal fanns ju fortfarande i Östra Karup.

Vid släkträffen den 9 maj 2008 i Östra Karups hembygdsstuga samlades ett 40-tal ättlingar till Johanna och Nils Peter till en trevlig samvaro med god mat och mycket prat. Noreen och Mary hade dessutom med sig ett stort antal fotografier på både släkten i Amerika, men också fotografier från släkten i Sverige.

Dagen efter gjordes ett besök på kyrkogården, där ett flertal av släktens gravar besöktes. Därefter gjordes en rundtur i Östra Karup för att bese Johannas och Nils Peters födelseplatser.



Bilden ovan: Johanna med barnen.

Uppre till höger: Johanna.

Nere till höger: Nils Petter.



Noreens och Marys vistelse i Östra Karup blev kort och intensiv med många nya intryck och de knöts många nya kontakter mellan Sverige och Amerika.

fortsättning från sidan 7

Tillfällighetsfynd - Västra Karup

forts från sidan 7.

Här nämns bl. a:

Efter ett intyg skall Poul Jensen ha uppburit i frivillige gåvor till Torshoe (Torekov) kyrka 210 Slettdl, som han var skyldig till kyrkan, förutom 27 Rd som fanns i reda pengar i boet. Dessa anses tillhöra Torekov kyrka. Pengarna skall avleveras till Erik Strain ? Organist i kyrkan och hans hustru Margareta. I boet fanns också en förseglad påse med 27 Rd samt en sedel med detta innehåll: "I denne pose er penge tilhørende Turckoe kirke i Skåne, indsamlet af skipper Poul Jensen i Toldbodsgaden".

Efter en annan sedel i boet var insamlingen påbörjad 1707. Ännu en sedel kvitterad den 12 nov. 1708 från Jörgen Lund, organist i Stege på Mön för

333 Slettdl som han mottagit av Poul Jensen för en orgel till Torekov kyrka.

Källa: Utdrag ur Köbenhavns Stadsarkivs skifter (bouppteckningar) och inlämnat av Gudrun Wallengren 2003.

Ord inom parentes är egna tillägg.

Mannens föräldrar är Jöns Paulsson och Elna i Slättaröd, Västra Karup. De får barnen:

okänt namn	1695 9 p trin
Troen	1698 Reg
Påhl	1703



Korset i skogen

Av: Fredrik Böök

Börjar man dagen med att vandra ett par timmar i skogen, så upplever man alltid något, som sedan sysselsätter tankarna och som ofta står för en när man somnar på kvällen. Det kan vara den vita spegeln på rådjuret, som flydde in i en glänta, det kan vara storspoven, som drillande sänkte sig mot en svart tjärn, det kan vara en brandgul lilja, som man plötsligt upptäckte i ett kärr uppe på åsen, långt borta från människoboningar, utan att man förmår förklara varifrån den förvildat sig. Synen följer en ända in i drömmen, man hör skogen susa och vaggas till ro. För en vecka sedan, det var en av de första dagarna i augusti, var det ett grått kors, som tecknade sig för min blick i insomnandets ögonblick.

På egen hand skulle jag aldrig ha funnit det. Det var en av de riktigt heta dagarna, då nattens svalka ligger kvar bara inne i den djupa granskogen. Jag hade varit uppe vid gränsen till Halland och vandrat på slingrande stigar över ljunghedarna, jag hade sökt mig ned på nästan igenvuxna skogsvägar och kommit förbi det stora klippblocket, som liknar ett elefanhuvud och jag hade hunnit fram till vadstället över mossen, där man får balansera på stockar och stenar bland vattenklöver och ängsull. Där träffade jag två skogsarbetare, som höll på att bygga väg genom ödemarken, skogen är mogen, den skall avverkas i vinter, och det gäller att göra det möjligt för lastbilarna att komma fram. Den en av de båda männen kände jag väl, det var björnjägarens son, en senig skogsgångare, och han hade ingenting emot att visa mig omkring en smula. Det blev ingen bekväm promenad, han trängde sig genom snår och vindfällan och björnbärsrevor, vi korsade klyftor och raviner och med sina långa, säkra steg kom han över myrar och kärr på starrgrästvorna. Det var bara till att försöka följa med.

Han hade jägarens skarpa blick för mångahanda ting, som skulle ha undgått mig. Han vsiade mig de smala älgstigarna och de ännu smalare rådjursstigarna, och överallt plockade han upp spräckliga fjädrar efter tjäderhönorna - orrarna hade blivit sällsyntare, förklarade han, sedan skogen vuxit upp. De föredrar de öppna ljunghedarna och lignonbackarna. Vi kom till den trakt, där

myrstackarna står höga som hus och liknar afrikanska negerbyar. Där trivs mårdarna förträffligt, om vintrarna gräver de sig ned i myrstackarna och vittjar dem. Det måtte vara myräggen den är fikna efter. Jag har gått här så många år, men aldrig har jag sett en mård. Björnjägarens son pekar ut rävlorna och han stannar på det ställe, där han i vintras sköt den gamla rävesan* . Vad jag måtte vara blind, tänkte jag. Men en och annan växt brukar jag åtminstone se. Jag tröstar mig med att visa honom myrliljorna med sina gula, sexuddiga stjärnor, där ståndarknapparna lyser som röda stänk. Det är en blomma, som är så pass sällsynt, att den på sina håll är fridlyst. Här uppe på åsen växer den i täta tuvor och kransar, men den är inte lätt att plocka, den har vatten kring sig, och om Linné kallade den benbräcka, *Hrathecium osifragum*, så var det nog därför, att man i dess närhet hittade korna med brutna ben i gyttjan. Här kommer tranbäret och hönsbäret, *Cornus suecia*, som man eljest sällan träffar på i Skåne - det är en norrländsk flora uppe på krönet av åsen, som dock har bokskog på sluttningarna. Och till slut kommer vi ut på en mosse, som är täckt av vinlövslika blad och översållad med gula frukter, det är hjortronår. Jag har redan plockat hjortron på de kända ställena, men här är alltså ett nytt. Deras tid är snart förbi, alla bären är vaxgula, det skyntar inte ett enda rött stänk. De flesta andra bär blir klarare och starkare i färgerna, när de mognar, men med hjortronen är det tvärtom, de bleknar.

Vi har just kommit över hjortronmossen, och det var ljuvligt att andas ut i skogsbrynet efter strapatserna, då stannade björnjägarens son på den smala stigen och bad mig se mig om. Han undrade, om jag inte kunde upptäcka något ovanligt. Jag vände mig om åt alla håll, men träden stod tätt och jag måste än en gång erkänna min blindhet. Till slut pekade min följeslagare på en gran vid min sida, och vid dess fot fann jag ett grått träkors. Det stod årtalet 1860 på det men ingen inskription. På ytan var det lite förvittrat, men det var av solid kärnek. Vad betydde korset mitt i skogen, undrade jag? - Det är Fältans kors, upplyste han. Det är rest över en soldathustru, som hette Fält, hon dog på detta ställe; hon skulle en vinterdag gå upp till sin dotter,



som låg i barnsäng i ett soldattorp uppe på åsen, och det blev snöstorm och hon gick vilse och hon blev * (gammalsvensk beteckning för "rävhona"; uttalas räv'san) inte funnen förr än på påskafton. Det är inte många, som sett Fältans kors eller hört talas om det; men vi i min släkt har reda på det, tillfogade han, för det var min farfars bror, som yxade ihop det och satte upp det, Johannes Bengtsson hette han och han var timmerman. Ordentligt timmer tog han, för fast det är bortglömt, står det kvar ännu. Och korsarmarna nitade han ihop med 4 spik, som var smidda av min farfar Andreas, som var liesmed och hade sin smedja vid Himmelstorp.

För mig var det alldeles nytt; jag har hört Carl Ekberg på Margretetorp berätta många historier från Hallandsåsen, men aldrig denna och i Förslövsholm har ingen av mina grannar någonsin nämnt soldathustruns namn. Det har vuxit upp en ståtlig gran över korset, och det skulle varit alldeles inbäddat i grenverket, om inte björnjägarens son, som kommit dit upp på sina rävjakter, huggit det fritt. Någon skogsarbetare har en gång prövat yxeggen mot korset, man ser ännu hacken, som snuddat vid det utsirade årtalet; men det är inte murket, det kan stå länge ännu. Det är en sällsam tanke, att soldathustruns grav på kyrkogården för länge sedan måste vara jämnad med jorden; det enda

som finns kvar efter henne är korset i skogen, där hon sov under snödrivorna mellan jul och påsk.

Vi gick upp genom skogen till Flintalycke gård, som nu ligger obebodd. och kom småningom hem på banade stigar, men korset stod för mig hela dagen och morgonen därpå var jag uppe hos björnjägaren Karl, som hört sin far berätta om det. Glömskan hade begynt lägga sig över soldathustruns minne, liksom yrsnön över hennes sista steg på åsen, men sedan spåret en gång var funnet blev det inte svårt att följa det. Det visade sig till slut, att jag redan kände 2 söner till den gosse, som föddes uppe i torpet vid jultiden 1859 och för vars skull soldathustrun gav sig ut i snöyran; murresterna efter ödetorpet har jag sett mer än en gång. I Himmeslövs gård, nära Malens havsbad, i det pensionat där det jättelika tulpanträdet växer, lever en dam, som i år fyller 90 år, och hon är född i torpet, hon var fem år gammal, då hennes mormor blev borta på åsen. På pastorsämbetet i Fösrlöv och Grevie har tjänstvilliga händer slagit upp församlingsböckerna, och när man lägger samman alla dessa minnen och notiser, kan man rekonstruera händelseförloppet.

Soldathustrun hette Pernilla Fält, var född 1803 och bodde i Böske, där nu järnvägslinjen går mellan Förslövsholm och Grevie. Husaren Fält hade dött 1848, vid femtiotvå års ålder; som änka tycks hon ha levat ensam. Hon grubblade mycket över religiösa ting och sökte ofta hjälp och upplysning i Förslövs prästgård. En dotter till henne var gift med husaren Ola Friberg, som bodde i ett annat torp uppe i skogen. Dottern fick en son den 19 december 1859 och mormodern hade av den anledning varit på besök däruppe trettondagen. Den 4 februari 1860 skulle barnsängskvinnan kyrktagas och mormodern skulle komma upp och se till den lille gossen under moderns frånvaro. Hon infann sig emellertid inte, det väckte ingen förvåning, ty just den dagen bröt det ut en förfärlig snöstorm. Efter någon tid blev det bekant, att hon likväl hade lämnat sin stuga; hon hade tagit med sig en guldring och några andra av sina dyrbarheter, som hon tänkt ge sin dotter och barnet i gåva. Det blev anställt skallgång, men yrsnön täckte hela åsen. Vägen gick inte genom skog den gången utan över ljunghedar och mossar. Hon var och förblev borta.

Vid Himmelstorp bodde en annan soldat, en husar, som hette Lundsten. Han hade sin rusthållare uppe i Severstorp, en halv mil norrut. Enligt gammal sed

forts. nästa sida.



Forts. från föregående sida.

skulle han ha ut en del av sin avlöning vid påsk. Det var fläsk och bröd och en flaska brännvin, kanske också några silverdalar eller kopparslantar. Påskafton 1860 vandrade han åstad och blev vederbörligen undfägnad; på hemvägen hittade han soldatänkans lik, som nu dykt upp ur snön och var omgivet av hökar och kråkor. Det låg inte så långt från Flintalycke gård, och nu kom det fram, att man tyckte sig ha hört underliga ljud under snöstormen i februari; men hade trott, att det var rävarna som ylade. Det var den arma kvinnan, som gått vilse och ropade på hjälp. Hon blev begravd på Grevie kyrkogård den 15 april, men ingen vet längre var. Har det funnits ett kors, så har det inte varit av lika varaktigt virke, som det timmermannen och liesmeden med de bibliska namnen reste i skogen. De gjorde det av egen drift, utan att ha fått det i uppdrag; de måste ha varit gripna av medlidande med den arma kvinnan, hon som oroligt grubblade över sin själs frälsning och gick vilse i vintermörkret med sina fattiga kärleksgåvor och ropade på hjälp utan att bli hörd. De satte intet namn på korset, och det behövdes inte heller. Hennes öde är allas vårt öde.



Elof Hallgren 1859 –

Information om källan samt kuriosa

Historien är publicerad i Svenska Dagbladet den 19 augusti, 1944, och ingår även i 2:a upplagan av boken "Historier från Hallandsåsen" utgiven på Bonniers förlag 1951. Historien blev därmed känd för en rikssvensk publik från att ha varit en lokalt berättat historia. Bygdeforskarna Sante Gummesson och Thure Karlsson har publicerat sina versioner av den i lokalpressen, oklart i vilken ordning. FB:s berättelse har jag själv copyright till, såsom barnbarn till honom och den ställer jag givetvis till förfogande för 2008 års arkeologtidskrift samt kommer sedan att publicera på hemsidan "Förslövs socken förr och nu", där jag för tillfället är sekreterare. /E.H.

Fredrik Böök, 1883-1961, var litteraturkritiker, professor i litteraturhistoria vid Lunds universitet, 1920-23 och medlem av Svenska akademien sedan 1922.

Han bodde under sommarhalvåret på Önnarps Backe, Förslöv från 1938 till sin död 1961. Han skrev ledare i Svenska dagbladet under många år och även många kåserier, åtskilliga med motiv från Hallandsåsen, där han dagligen företog långa vandringar. - Han är begravd på Förslövs kyrkogård. /E.H. 2008 /

Den lille nyfödde gossen i soldattorpet på Hallandsåsen hette Elof Hallgren född 19 december 1859. - Han blev också husar och han var farfar till Ulla Jennehall, välkänd Förslövsbo. Med hennes tillåtelse publicerar vi här en avfotografering av ett ståtligt porträtt, som hon äger, av Elof Hallgren till häst, i husaruniform och med vacker Bjäre i bakgrunden. Porträttet är målat till hans 80 årsdag, 1939, efter ett fotografi, av konstnär Gunnar Djerf. Elof Hallgren är också begravd på Förslövs kyrkogård, ganska nära FB:s gravplats.

Allan berättar augusti 1989

berättad för och sammanställd av: Ebba Artman

Jag tror, att far köpte det röda huset i Skepparkroken, när han gifte sig. 1915 sålde han det till Tott för 500 kr. Då var det nya huset i Skälderviken i stort sett färdigt.

Byggmästare Arvid Olsson hade byggt det och Sturm hade tapetserat, men far var med varje dag och hjälpte till. Då hade han stränga dagar. På morgonen skulle han först ut och fiska - vittja näten. Fisken sålde han till en fiskarkärring, som hette Paulina. Det fanns flera fiskarkärringar, som köpte fisk av fiskarna. Någon kom kanske med rullebör, men oftast bar de fisken i ett par flätade kassar, som bars över axeln hopbundna med ett par handdukar. Sedan de fått fisken sprang de till Skälderviken för att sälja den till sina kunder och andra intresserade. Först till kvarn...

Det nya huset i Skälderviken var stort; 3 kök och 9 rum. Far byggde det för att tjäna pengar på sommargäster. Under sommaren fick vi själva bo i källaren. När vi bodde i Skälderviken, hade far båten i en vik, nära min nuvarande sommarstuga.

Jag har ett minne från det året, då far byggde i Skälderviken. Jag var således 5 år gammal. En dag kom det en gumma till Skepparkroken och ville köpa glasögon. Mor kunde inte klara av det, så hon sade till mej: Du får springa och hämta far i Skälderviken. Ett par glasögon kostade då 75 öre.

I okt-nov 1919 flyttade vi till Munka Ljungby, där jag kom att bli Agnes Granstedts första elev. Min Lena blev hennes sista.

Berättad: 930811

Tullare Hartvig Nilsson, tullare Holm, byggmästare Arvid Olsson samt far kom överens om att ordna en flyguppvisning i Skälderviken. De beställde flygplan från Thulins flyg i Landskrona. Vilket år det var minns jag inte, men det var under vår Skäldervikstid. Flygfält blev nuvarande marinan. Tillställningen var en sensation för folket i Skälderviken och det kom mycket folk dit. Man tog 25 öre i inträde och för dem, som ville göra en flygtur, kostade det 5 kr. Det blev 1.400 kr i överskott och för dessa pengar ordnades Skäldervikens första brandförsvar. Man köpte in spannar och pumpar och byggde t o m en luta för redskapen - där affären ligger i dag.

Flera släktingar till oss kom till Skälderviken för att se flyguppvisningen. Jag minns, att Karl Svensson i Hillarp kom med hästar och två vagnar. Hästarna stod kvar hemma hos oss, medan släktingarna var nere och tittade på flygplanen. Vi hade glädje av deras besök också, för de hade potatis med sig. Det var ju kristider då, men genom att far fiskade, blev det ändå mat åt oss alla.

Det fanns en stor tullbåt i Skälderviken fram till 1930.

Sveriges dödbok 1901 - 1945

Arbetet med den nya dödboken har startat och skall vara klart till årsskiftet 2009-2010.

Bjäre släktring har åtagit sig att skriva in vårt område och några socknar är på gång,

men vi behöver Din hjälp för att klara samtliga församlingar! Vi delar gärna upp församlingarna!

Ta kontakt med Gun tel 0431-74221 el. bengt.palsson@n.lrf



Internet-adresser

Bjäre Släktring:

www.bjareslaktring.se

Sveriges Släktforskarförbund,
Rötter:

www.genealogi.se

Släktforskarförteckning:

www.abc.se/m2976/ssff

Skånes Genealogiska Förbund:

www.sgf.m.se

Datorhjälp i Släktforskning DIS:

www.dis.se

Mormonernas register:

www.familysearch.org

Demografiska Databasen S
Sverige (DDSS):

www.ddss.nu

Skånsk Släktforskning, Anders
Bergs hemsida:

www.algonet.se/anderzb/genea/skane.htm

Släghistorisk foren. f
Storkdbenhavn:

www.danbbs.dk/~kbh09

Svenska släktforskarlänkar:

www.solace.mh.se/~b1asta/swelinks.htm

Släktforskningslänkar:

www.kultur.nu/arkiv/slaktforskning

Kalender

Juli

Måndag 14/7 kl. 19.00-21.00
Månadsträff

Augusti

Måndag 11/8 kl. 19.00-21.00
Månadsträff

Fredag - söndag 29 - 31/8
Riksstämman i Malmö

September

Måndag 8/9 kl. 19.00-21.00
Månadsträff

Tisdag 16/9 kl. 13.30-16.00
Öppet Hus

Onsdag 24/9 kl. 19.00-21.00
Öppet Hus

Oktober

Söndag 12/10
Anbytarträff i Förslövs
församlingshem

Måndag 13/10 kl. 19.00-21.00
Månadsträff

Tisdag 21/10 kl. 13.30-16.00
Öppet Hus

Onsdag 29/10 kl. 19.00-21.00
Öppet Hus

November

Måndag 10/11 kl. 19.00-21.00
Månadsträff

Onsdag 8/11
Arkivens dag

Tisdag 18/11 kl. 13.30-16.00
Öppet Hus

Onsdag 26/11 kl. 19.00-21.00
Öppet Hus

December

Måndag 10/12 kl. 19.00-21.00
Månadsträff med julkaffe.

För uppdaterad kalender:

www.bjareslaktring.se



Släktforskarprogram

Anarkiv 5.3

www.datadux.se/anarkiv

Andata

home1.swipnet.se/~w-10898/index.html

Disgen 8

holger.aland.net

Genesis

www.candil.se

Holger 5.0

holger.aland.net

Min Släkt

www.dannbergdata.se

Reunion (endast för Macintosh)

www.gensoft.se

Win-Family

www.jamodat.dk

Genline

Genline finns tillgängligt på
Båstads bibliotek.

Föreningens dator

Annat intressant material i digital form för släktforskare finns i föreningens dator. Den kan nyttjas vid alla våra träffar och möten. Det finns en hel del material som är lokalt förankrat.

Efterlysningar

Har Du något material som Du lånat av Bjäre släktring och inte kunnat lämna på länge? Du har kanske svårt att komma på någon av våra träffar för att lämna in det. Hör gärna av Dig till någon i styrelsen så kan vi säkert lösa det problemet.

Efterlysningar

Det finns utan tvekan många bland våra medlemmar som har något intressant att berätta om när det gäller släkt och hembygdsforskning. Det kan vara både som artikel i Bjäreanor och på hemsidan eller rent av som föreläsning på någon av våra träffar. Hör av Er!



Berätta lite om Er forskning

Skriv gärna en artikel i Bjäreanor. Vi är många som är intresserade.

Hör av Dig till någon i redaktionen: Ove Johansson, Bjarne Larsson eller Georg Ohlsson. Adresser och telefonnummer finner Du på sidan 2.

Hemsidor

Har Ni en egen hemsida, tilllägg eller ändringar till förteckningen här intill så hör av Er till Georg Ohlsson så lägger vi in den i nästa nummer av Bjäreanor.
Tel: 0431-43 17 81
e-post: georgohlsson@home.se

Lämna Er e-post adress

till Britt Bengtsson.
Tel: 0431-207 64
e-post: brittbgen@ektv.nu



INNEHÅLL:

Styrelse och aktuell information	sid	2
Ur ordförandens synvinkel	Bjarne Larsson	3
Föreningen behöver hjälp!	Föreningsinfo	3
En bjärefamilj med många emigrerade barnbarn	Lennart Klinghult	4-7
Tillfällighetsfynd - Västra Karup	Britt Bengtsson	7
Släktträff i Östra Karup	Gun Pålsson	8-9
Korset i skogen	Fredrik Böök	10-12
Allan berättar augusti 1989	Ebba Artman	13
Info om arbetet med Sveriges Dödbok 1901-1945	Red.	13
Redaktörens sidor med kalender	Red.	14-15

**Porto
betalt**

Sverige

B

Föreningsbrev

Returadress:

Georg Ohlsson

Bäckvägen 6

260 91 FÖRSLÖV
